

Kære klubber og ryttere

Vi kan – og skal - ikke negligere, at 2023 for Dansk Ride Forbund har stået i stormvejrets tegn – og jeg tror ikke, man skal forvente at stormen blæser over og alt bliver "business as usual" medmindre vi til stadighed kigger kritisk på os selv, vores omgang med vores heste/ponyer – og ikke mindst hvordan omverdenen ser på vores sport. Der er rigtigt mange mennesker både i vores hesteverden og uden for den, der har til tider stærke meninger om, hvordan heste skal behandles, hvad enten det er derhjemme eller til stævner. Og hvis vi ikke sørger for at tilpasse vores sport – eller rettere ridning i det hele taget – til de forventninger, omverdenen har, så risikerer vi, at vores (for at bruge modeprædikamentet) Social License to Operate forsvinder.

Vi skal se på vores omgang med heste og håndteringen af den – og sammenligne med det, der er akceptabelt, når man ser et menneske omgås sin hund. Det kan godt være, hesten i Fødevarerstyrelsens terminologi er et produktionsdyr – men hos det moderne (by) menneske, er det et kæledyr og det skal behandles ordentligt. Vil vi acceptere, at vores nabo afstraffer sin hund, fordi den ikke udfører en ordre perfekt? Tilsvarende vil vores nabo ikke acceptere, at vi afstraffer vores heste, fordi de ikke udfører vores ordrer. Og hvad er afstrafning i vores verden? Det er fx at vi slår springhesten for at stoppe foran et spring – og i mine øjne, er den brutale ridning, vi så i Operation X udtryk for en afstraffende træning af hesten. Jeg sparker dig i siden med sporerne og du kan ikke flygte eller slippe væk, for jeg har givet dig tvangstøjler på, der fastlåser din hals og dit hoved. Jeg kan næsten ikke rumme min væmmelse over de metoder, der blev filmet hos Helgstrand.

Omverdenen kommer i stigende grad til at stille krav til og spørgsmål om vores ridning – og vi skal kunne svare på spørgsmålene og være indstillede på, at floskler og målsætninger bare ikke er godt nok, hvis der ikke er realiteter bag ved. Dyreetisk Råds rapport om heste og ridning er lige blevet besvaret af den samlede hesteverden, Forum for heste – og efter min mening er der på en række punkter brugt lavest mulige fællesnævner i besvarelsen. DRF kan selvstændigt gå længere end besvarelsen gør – og efter min mening kan det kun gå for langsomt.

Der er heldigvis allerede sket en meget stor ændring internt i hesteverdenen – og det er synligt for de af os, der er officials i forskellige discipliner. Brugen af pisk i springning er langt mindre end for bare 4-5 år siden, nu skal vi have brugen af sporer og "flæskning" gjort lige så ilde sete – og vi skal ikke glemme, at det er et meget lille mindretal af ryttere og trænere, der endnu ikke har forstået, at reglerne er til for at følges, ikke for at gradbøjes..

Vi skal også rette fokus på de mange gode tiltag, der er sket og kommer til at ske i hesteverden: Som eksempel vil jeg fremhæve Hvidovre-Avedøre Rideklub, som er udnævnt Årets rideklub i Distrikt 1 2024. Klubben har en klar holdning til ridning og jeg har sakset fra deres hjemmeside: **Hos os er dét at "gå til hest" andet og mere end at ride! Derfor vil der indgå teori og aktiviteter uden heste i undervisningen og vi forventer selvfølgelig, at vores elever deltager i disse aktiviteter med samme iver og entusiasme, som når der rides!** Klarere kan det nok ikke siges – og det er en holdning, distriktsbestyrelsen kun kan bakke 100% op om.

Nu er rigtigt mange af Jer, der er til stede i aften, stævneryttere – og rigtigt mange af vores klubber er stævnearrangører. Heldigvis bliver der igen holdt mange stævner – også mange stævner i Distrikt 1 og i Distrikt 1-5. Vi har set stigende tilslutning til vores mange distriktsmesterskaber og det er vi rigtigt glade for.

I hele Danmark hører man klubber sige, at der bliver holdt for mange stævner, der er ikke starter nok til de enkelte stævner. Så vi håber, at DRFs udvalg om stævnestruktur snart barsler med nogle tiltag, der kan afhjælpe den situation, som Distrikternes Udvalg, DISU, har peget på i flere år. Jeg vil i den henseende understrege, at medlemmerne af udvalget er udpeget af DRFs bestyrelse, ikke indstillet af Distrikterne og vi deror står uden indflydelse på arbejdet og faktisk ikke hører om resultater, heller ikke de foreløbige. Vi har i Distrikt 1's bestyrelse et klart ønske om, at stævner i fremtiden i højere grad kommer til at afvikles af og derved tilgodeser de lokale klubber i stedet for de meget store stævneklubber/halv- eller helprivate arrangører, der hovedsagligt afholder stævner – eller rettere event - for at maksimere omsætning og fortjeneste og ikke har en hverdag i lokalsamfundet, som fx vores klubber i Distrikt 1 har.

Vi står foran et – tror jeg – skelsættende repræsentantskabsmøde 13. april 2024. Der er en meget spændende og engageret formandskandidat, Dan Boyter, som lover at gå ind i arbejdet med krum hals. Og så har vi 11 kandidater til 4-5 bestyrelsesmedlemsposter. DRF kan ikke helt finde ud af afstemme hvem, der præcis er på valg – men der bliver kamp om pladserne. Mange nye og spændende kandidater har meldt sig og onsdag d. 20. marts afholder vi kandidatmøde – med fokus på især spørgsmål og svar – på Elleslettegård i Vedbæk. Samme aften ved jeg, at der er generalforsamling i mindst 4 Distrikt 1 klubber, så mødet bliver livestreamet og langt på (formentlig) YouTube, så det kan ses af så mange som muligt i hele Danmark. Vi vil klart opfordre alle klubber til at sørge for at være repræsenteret 13.

april. Rep mødet afholdes på Severin Kursuscenter i Middelfart og Distrikt 1s bestyrelse er som sædvanlig til stede. Det er klubbens formand, der netop har modtaget invitation og link med tilmeldelse til repræsentantskabsmødet, så sørg nu for at få Jeres klubber tilmeldt, det er den eneste måde at sikre klubberne indflydelse på DRFs retning i fremtiden. Hvis I har udfordringer med tilmelding til rep møde, er I meget velkomne til at kontakte os i bestyrelsen – så hjælper vi gerne.

Og så vil jeg afslutte Bestyrelsens Beretning og høre, om der er spørgsmål til den.

Med venlig hilsen
Birgitte Kronborg
Formand

